

## BEROEMDE ISRAËLITISCHE PERSONEN OP POSTZEGELS 2

Toen ik jaren geleden het Yad Vashem in Jeruzalem bezocht, werd ik gegrepen door het beeld van Janusz Korczak in het kinderpaviljoen. Enige jaren later zag ik op de Joodse Begraafplaats in Warschau weer een standbeeld van Janusz, nu afgebeeld met kinderen. Israël en Duitsland en vooral Polen hebben postzegels uitgegeven ter ere van Janusz Korczak en mijn interesse was gevoed, om meer van deze man te weten te komen. Hij werd geboren te Warschau in 1898 als Heryk Goldszmit in een geassimileerd Joods gezin studeerde geneeskunde en specialiseerde zich als kinderarts. Hij zette zich in voor de allerarmste kinderen. Hij schreef diverse boeken en ontving hiervoor een literaire prijs als Janusz Korczak. Zijn leven bestond uit een toenemende zorg voor kinderen en doet zeer vooruitstrevende dingen o.a. het oprichten van een weeshuis " Dom Sierot " ( huis der wezen ) in de Krochmalnastraat 92 te Warschau.



**Janusz Korczak.**

Dit weeshuis is gebouwd in 1911 naar zijn eigen ontwerp en start met 50 kinderen.

Hijzelf nam met een dakkamertje in het gebouw genoegen. Hij werkte in het weeshuis ( met voor zijn tijd ) zeer moderne middelen en ideeën, zoals een kinderrechtbank, een dagboek een kinderparlement en een kinderkrantje. In 1934 bezocht hij het Beloofde Land ( Palestina ). Hij dacht er vaak over na om daarheen te emigreren, doch Janusz voelde zich meer Pools dan Joods, maar door de opkomende Jodenhaat in zijn land werd hij steeds meer geconfronteerd met zijn Joodse identiteit. Door de jaren heen publiceerde hij verschillende boeken, en radiopraatjes over en met kinderen, maar werd in 1936 gedwongen om hier mee te stoppen. 1 jaar na de inval van Nazi Duitsland in Polen werd hij gedwongen om zijn om Dom Sierot te verplaatsen naar het gruwelijke ghetto.

Na afschuwelijke jaren van het zoeken naar voedsel en kleding voor ( zijn ) 200 kinderen en het alsmaar wekken van hoop op een gelukkiger toekomst moest hij op 6 augustus 1942 het bevel opvolgen dat alle kinderen via de Umschlagplatz naar Treblinka gedeporteerd moesten worden. Hij weigerde ( zijn ) kinderen in de steek te laten ging dus vrijwillig met de kinderen mee, met een van de allerkleinste op zijn arm. Met een groene vlag met daarop een klavertje vier droegen de oudste kinderen de jongste naar de goederenwagens.

Het is logischerwijze dat Polen de meeste postzegels over Janusz Korczak heeft uitgegeven.



Het was de eerste keer in zijn leven dat Janusz ( zijn ) kinderen moest bedriegen. Hij zij namelijk dat zij zich op hun Zondags moesten kleden en dat zij in de trein naar groene velden met veel zonneschijn zouden worden gebracht.

Helaas wist Janusz wel beter.

Op 8 augustus 1942 werden alle 200 bewoners van " Dom Sierot " vergast in Treblinka, helaas is niemand teruggekeerd.

Hiernaast een van de weinige foto's van Janusz met een paar van zijn kinderen.

