



Amersfoortse Filatelistenvereniging

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van
Filatelistenverenigingen

Secr. Mw. M.J.M. van Keulen-van der Eerden, Falstaffhof 2,
3816 SX Amersfoort; T: 033-4752253

NIEUWSBRIEF JUNI 2022 (2^e jaargang nr. 3)

Eindredacteur: P. Jonkman, p.jonkman@kpnmail.nl; 033-4613070

VAN HET BESTUUR

Nieuwsbrief

Dit is de laatste Nieuwsbrief voor het zomerreces. Het gemis aan contact in coronatijd was in februari 2021 een aanleiding om een extra communicatiemiddel te creëren. En elke maand is het sindsdien gelukt om een Nieuwsbrief uit te brengen. Inmiddels in een herkenbaar format, met een aantal vaste rubrieken. De *Grabbelton* brengt een aantal leden frequent bij elkaar aan de deur om hun dubbele zegels uit te ruilen. De rubriek *Wie Weet* daagt (slechts een paar) deelnemers uit om de juiste plek van een zegel te vinden. De laatste maanden heeft de rubriek *Even voorstellen* een vaste plaats gekregen. Een rubriek waarin we kennis maken met onze leden en hun verzamelingen.

Het bestuur zal de komende tijd overwegen of we hiermee al of niet doorgaan. Daarom hoort het graag hoe de leden dit fenomeen in onze vereniging ervaren. En wellicht hebt u verbeteringsuggesties.

Stuur uw reacties naar de voorzitter Ben Montfrooij (voorzitter@amfiver.nl).

Grabbelton

In het verenigingsblad van mei/juni 2022 is al aangekondigd dat het uitzoeken van zegels uit de "stuiverboeken" tijdens de verenigingsavonden tot het verleden gaat behoren. Maar daarvoor in de plaats komt de *Grabbelton* (zie verder in deze Nieuwsbrief). Die biedt u de gelegenheid om rustig thuis uit de boeken de door u gewenste zegels te halen. Als tegenprestatie is het aanleveren van zegels uit uw dubbelverzameling wel gewenst (maar niet verplicht!). Zo kunnen we elkaar helpen bij het aanvullen van onze

(thema)verzamelingen. En dat dat werkt in de praktijk blijkt uit de reactie van de deelnemers.

Agenda

Onze volgende bijeenkomst is op **27 juni a.s.**

Op **15 juni a.s.** is er de postzegelbeurs, in samenwerking met Postzegelveiling J.J. de Bruin. Deze wordt gehouden in “De Bron”, Vogelplein 1 te Amersfoort, van 13h30 tot 16h00.

EVEN VOORSTELLEN

We hebben niet zoveel vrouwelijke leden, maar Henny Schoonderbeek (1943) is er een van. Geboren en getogen in Hoogland, bezocht de meisjesschool in Hoogland en daarna de MULO-Muurhuizen, helemaal in Amersfoort. Brak de opleiding op 15-jarige leeftijd af want “thuis riep”. “Zo ging dat”, maar er speelde ook wel mee dat leren geen hobby van haar was, iets wat ze achteraf wel heeft betreurd.

Toen het thuis wat minder druk werd ging ze werken als hulp in de huishouding bij “meerdere mevrouwen” en later in het Elizabeth-ziekenhuis als schoonmaakster (interieurverzorger zouden we nu zeggen). Ze werd daar ontslagen toen ze trouwde. Ook “dat ging zo”. Maar dat betekende niet dat ze stil zat. Er was genoeg vrijwilligerswerk op school en in de kerk waar ze ziekenbezoek deed. Dat heeft ze steeds gedaan totdat de ouders weer meer om zorg vroegen. Maar ze staat nog steeds klaar voor de kinderen en ieder die haar hulp nodig heeft. Al wordt dat wel wat minder nu ook bij haar de leeftijd een rol gaat spelen. Maar ze geniet samen met haar man van het leven.

Op 8 jarige leeftijd kreeg ze van een oom een serie zegels met afbeeldingen van pater Damiaan. Dat wekte haar belangstelling voor lepra en ze werd donateur van de Leprastichting. Ze begon postzegels te verzamelen rond dit thema en heeft inmiddels een heel interessante, gedocumenteerde verzameling. Op school hield ze (in het Duits!) daar in 1977 een presentatie over. In 1997 had ze een kader op een postzegeltentoonstelling in Aalsmeer, waarvoor ze –naast veel jury-commentaar- een bronzen speld kreeg. Na verwerking van het commentaar zette ze haar kader weer te kijk in Amersfoort “en kreeg 2 punten minder dan in Aalsmeer”. Jurering is een ondoorgrondelijk vak.



Bij de heiligverklaring van pater Damiaan in 1994 was ze erbij (Mi(1994)2609). In 2022 is pater Damiaan heilig verklaard, aanleiding voor Bpost om weer een zegel uit te geven (nr. 3969).



Een ander thema dat haar belangstelling als meelevend RK-meisje heeft zijn postzegels van alle pausen. De eerste in die serie is de 7^e paus, Sixtus I. Ook dit boekwerk is interessant om door te bladeren. Ze voelt er niet zoveel voor, maar er zit meer dan één onderwerp in om een presentatie op de vereniging over te houden! Als voorbeeld (weer een Belgische zegel) die van paus Adrianus VI (1459-1523 (Mi(1959)1162), de enige Nederlandse paus en de laatste niet-Italiaanse paus tot de verkiezing van de Pool

Karol Jozef Wojtyla als paus Johannes Paulus II in 1978. Jammer dat in het Nederlandse uitgifteprogramma geen zegels van dit soort voorkomen.

Vanaf 1978 is ze lid van de postzegelvereniging. Ze herinnert zich een vereniging waar lezingen werden gegeven en er een jeugdafdeling was waar een cursus filatelie werd gegeven. Henny begeleide de jongeren bij het maken van presentaties. Zijn we allemaal een beetje kwijt helaas. Waarom verzamel je dan? ("Ik ben een verzamelaar, geen filatelist"). "Kort en goed: voor me zelf. Wat er later mee gebeurt interesseert me niet".

We hopen dat ze nog lang mag genieten van haar/onze mooie hobby.

WIE WEET?

Bleef het vorige zoekplaatje een raadsel, bij deze zegel kunnen we nu een nummer zetten! Het is geen postzegel maar een portzegel van China (1943/1944). In de SG catalogus nummer D723. Michel heeft als nummer portomarken 77



Een nieuwe zoekopgave komt uit het rariteitenboekje bij mijn België/Luxemburg verzameling. Het is duidelijk geen postzegel, maar wat dan wel?

Hebt u ook zegels die u niet kunt lokaliseren? Laat het me weten, dan plaatsen we die in een komende Nieuwsbrief.

DE GRABELTON

Op dit moment zijn 35 boeken in de roulatie. Voor hen die niet in staat zijn om de verenigingsavonden te bezoeken worden de boeken na overleg thuis bezorgd. Voor de overigen gebeurt de ruiling vanaf nu tijdens de verenigingsavonden. Piet Jonkman zal bijhouden “welke boeken waar geweest zijn”. Ook voor het aanleveren van boeken met zegels uit uw dubbelenverzameling houdt hij zich aanbevolen. En nieuwe deelnemers zijn uiteraard nog steeds van harte welkom.

STEL ORDE OP ZAKEN

Op de wiskundekalender 2022 van NewScientist trof ik een stukje over het sorteren van documenten op datum (*bucket sort*). Nogal voor de hand liggend vond ik dat je begint met het sorteren op jaar. Maar een beetje voorkennis van de inhoud van je stapels op je bureau is wel nodig, want anders kan er wel eens bijna alles bij één jaartal terecht komen.

Zoiets geldt natuurlijk ook voor ons als postzegelverzamelaars, die een “5-kilo-doos ongesorteerd” te lijf gaan. Mijn methode is om eerst te sorteren op werelddeel. Vereist natuurlijk wel enige kennis van aardrijkskunde (en geschiedenis!), maar dat hebben we vroeger allemaal nog op school gehad. Tijdens deze fase krijg je een indruk van de verdeling van de zegels binnen een werelddeel, waardoor je voor het vervolg je verdere aanpak kunt bepalen. Themaverzamelaars doen het ongetwijfeld anders. Die sorteren waarschijnlijk eerst op hun thema’s en pas daarna lopen ze de rest door of er nog iets van hun gading is.

Of doet u het nog anders?